



Nieuwe geloofsgemeenschap in Siakobvu



GELOVEN MET HOOFD, HART EN HANDEN

Zimbabweaanse lente

Het was nog 'hartje winter' in Zimbabwe toen het Zimbabweaanse volk zijn nieuwe leider koos, eind juli 2018. De maanden juli tot en met augustus gaan in Zuidelijk Afrika namelijk door voor 'wintermaanden'. Het kan er dan onaangenaam kil zijn met een gemiddelde kamertemperatuur van zo'n 12 graden. Dan ben je blij met je butagaskachelletje. Alleen in de avond deden wij hem aan, want gas is moeilijk aan te komen en aangezien we geen open haard hebben is hout stoken in huis geen optie. Buiten trouwens ook niet, want wij willen het milieu dat hier toch al zo zwaar te lijden heeft onder de talloze houtvuurtjes, de ongecontroleerde emissie van ronkende vrachtauto's en slecht afgestelde motoren van de vele tienduizenden door Japan afgedankte personenauto's, niet nóg meer belasten. Want je mag blij zijn dat je rijdt, toch! Dat laatste is bepaald niet cynisch bedoeld, want ook het Zimbabweaanse volk verlangt naar schone lucht; naar wat een Nederlandse dichter ooit betitelde als 'Een nieuwe lente en een nieuw geluid' (Herman Gorter, *Mei*), vertaald naar de situatie van Zimbabwe: politieke vernieuwing en een einde aan de jarenlange economische crisis. Maar die gehoopte 'lente' is in de knop gebroken, dat 'nieuwe geluid' in de kiem gesmoord. Het had er even op geleken, dat er een doorbraak komen zou met het (gedwongen) aftreden van de voormalige leider. Maar die

hoop is een luchtkasteel gebleken. Hoezo einde van de crisis, als desperate middenstanders elke dag hun prijzen moeten verhogen vanwege de gierende inflatie? Hoezo einde van de crisis als je zes, zeven, acht uur of nog langer hebt gewacht voordat je bij het tankstation bent aangekomen en dan de pompbediende tegen je hoort zeggen 'we are dry'. Dat overkomt mensen hier dagelijks. Sommige weten er een slatje uit te slaan en verkopen de brandstof die zij zojuist hebben getankt tegen woekerprijzen op de zwarte markt. Zo kan wachten voor de pomp ook lónen. Gelukkig heeft de RCZ (kerk) voor zijn werkers nog wat kunnen 'regelen' en konden ook wij daar tot nu toe gebruik van maken. Maar dat zal over een tijdje ook afgelopen zijn als de brandstofschaarste aanhoudt en de economie nog verder achteruit holt. Wat een 'Zimbabweaanse lente' had moeten worden, ligt er bij als een 'verlepte bloem'. Maar onze christenbroeders en zusters in Zimbabwe blijven optimistisch. Want *God knows!* Eens zal de 'Zimbabweaanse lente' komen. "Niet door kracht en ook niet door geweld, maar door mijn Geest zal het gelukken (Zacharia 4: 6).

Verder in dit nummer

Witte velden	2
Studenten met visie en passie	2
Zien wie niet gezien wordt	2
Zweten voor examens	3
Boeken voor studenten	3
Naaiproject	3
Voorvalletjes à l'Africanneke	4
Bidden en danken	4



Jacarandaboom in lentetooi

Witte velden

Geen lente en toch zomer! Witte velden zelfs, om te oogsten. In sommige Bijbelvertalingen zijn deze woorden afgedrukt 'in rood'. Om de authenticiteit ervan te onderstrepen. Want: woorden van waarheid, van dé Waarheid, van Jezus (Joh.4:35). Zimbabwe heeft ervan opgehoord, jaren geleden, toen de eerste 'zendelingen' arriveerde. Zimbabwe hoort er nog dagelijks van op wanneer christenen hier het Evangelie doorgeven. Zoals onlangs 500 gemeenteleden uit alle delen van het land bijeen waren om nog niet met het Evangelie bereikte dorpen in het noorden van Zimbabwe te bezoeken en over Jezus te vertellen. Want 'witte velden om te oogsten', die zijn er onder de Tonga bevolking in *Siakobvu* en wijde omgeving. Maar God was de evangelisatieteam al voor geweest, want op scholen was reeds verteld aan de kinderen: er komen straks mensen van de Reformed Church in Zimbabwe (RCZ) die ons nieuwe verhalen gaan vertellen over *Mwari* (God). Tegen het einde van deze evangelisatie-week -waar ook de studenten van het Murray Theological College aan hebben deelgenomen- hadden

de teams bij elkaar 800 mensen geregistreerd die de Heere Jezus als hun Verlosser hebben aangenoemen. Echter zo'n campagne is niet genoeg. De grote opdracht van Jezus in Mattheus 28: 19 is niet 'bekeerlingen maken', want dat kan alleen de Heilige Geest. Het was en is Zijn opdracht alle volken te onderwijzen! 'Discipelen van hen maken', staat er letterlijk. Zo'n campagne moet daarom een vervolg hebben en heeft die ook gekregen. Ds. Emmanuel Zishamba, de coördinator van het *National Department for Evangelism* van de RCZ, meldt hierover: "Het vervolgprogramma bestond uit het verder onderwijzen van de jonge christenen, het organiseren van de 14 nieuwe geloofsgemeenschappen (foto voorpagina), de verkiezing van leiders en een workshop om leiders te trainen om anderen te kunnen onderwijzen omtrent de kernzaken van het christelijk geloof". Intussen was het een hele onderneming om weer naar dat gebied terug te keren. Opnieuw ds. Zishamba: "De economische crises speelde ons parten. Wij wisten dat we te weinig brandstof bij ons hadden om de afstand van bijna 500

km te overbruggen, maar we zijn toch gegaan, in het geloof dat onze God zal voorzien. Toen wij halverwege strandden met een nagenoeg lege tank, hebben wij ons aangesloten bij de kilometers lange rij wachtend voor een tankstation in Gweru. We hebben gebeden dat, wanneer het onze beurt zou zijn, de brandstof nog beschikbaar zou zijn. Na een dag en een nacht wachten konden wij met een volle tank onze reis naar *Siakobvu* voortzetten. Daar aangekomen bleek een derde deel van de mensen niet aanwezig te zijn, omdat er geen combi's (lokaal openbaar vervoer) reden vanwege brandstofgebrek.

Maar wij hopen dat ze er bij een volgend bezoek aan de nieuwe gemeenten wel bij kunnen zijn, want Gods werk is niet te keren".



Studenten met visie en passie

Met de studenten op het Murray Theological College (MThC) hebben we samen gesproken over de wijze waarop deze evangelisatiecampagnes door de RCZ worden uitgevoerd.

De studenten waren het er over eens dat náást deze *outreaches*, alle lokale gemeente hun missionaire en diaconale taak dienen te leren verstaan, zodat op al die plekken tekenen van het Koninkrijk van God zichtbaar worden.

Zij zien het als hun taak daar in de toekomst wanneer ze gemeentepredikant zijn een stimulerende en leidinggevende rol in te vervullen.

Met het oog daarop hebben zij gevraagd of daar in de theologische opleiding meer aandacht aan besteed kan worden, in theorie én praktijk.

Zien wie niet gezien wordt

De gemeente van Masvingo waar wij zelf deel van uitmaken, is voortdurend op zoek naar wegen en middelen om mensen in deze kleine provincie stad te bereiken met het Evangelie. Daarbij heeft de gemeente ook aandacht voor mensen die door niemand gezien en geholpen worden, wat zich onder meer vertaalt in het bezoeken van en bijbelonderwijs aan gevangenen. Zo zijn er veel meer RCZ gemeenten waar 'niet-geziene' mensen door de kerk gezien worden, zoals onlangs in de nieuwe geloofsgemeenschap *Siakobvu*. Het evangelisatieteam had hem gezien, *Moses*, een jongen van twaalf, gedragen op de rug van zijn moeder. Elke dag bracht ze haar zoon die aan beide benen is verlamd, zo naar school en naar huis, een afstand van zeven kilometer. De vader was bij het gezin weggegaan, nadat zijn zoon ziek geworden was. Met de hulp van een aantal RCZ gemeenten is een rolstoel aangeschaft voor *Moses*.

Zweten voor examens

Intussen begint de zomerhitte hier is tot alle vertrekken van ons huis door de te dringen met een gemiddelde kamertemperatuur van zo'n 30 graden. Maar alles went en ook dit (een de beetje). De studenten bereiden zich di- in deze periode voor op hun eind-examens. Zij zijn blij met zulke tem- peraturen, want dan hoeft je niet een extra jas of trui óver je jas of trui aan te trekken en ook geen handschoenen aan te doen of een muts op te zetten als de thermometer onder de 20 graden daalt. Op 17 november



ploma-uitreiking waarna 10 stu- denten door de kerk beroepbaar worden gesteld voor vacante ge- meenten. Op die dag zullen ook de elf nieuwe studenten worden voor- gesteld aan het Seminarie van de kerk, die onlangs zijn toegelaten.

Op 17 november is de dag van de diploma-uitreiking waarna 10 studenten door de kerk be- roepbaar worden gesteld voor vacante gemeenten

Boeken voor de studenten

Met dankbaarheid melden wij dat wij het afgelopen seizoen met de bijdrage van mensen die het MThC een warm hart toedragen, in staat waren de studenten van een aantal theologische boeken te voorzien. Ook konden er voldoende cartridges aangeschaft worden voor al het nodige kopieer- en printwerk op het Seminarie.



2e jaar studenten MThC –ontvangen NIV Studybible en *Mission of God's People* (CHR. J.H Wright)

Naaiproject

'Met de handen geloven'. Wat dat onder andere in kan houden, laten de vrouwen van de naaigroep op Morgen- ster aan ons zien. Zij weten van weinig veel te maken. Van bedspreien, kussenslopen en slaapmatrasjes van reststoffen tot *aprons* (schorten) en kleding naar eigen ontwerp aan toe. Met plezier werkt Anneke met hen sa- men in een gemeenschappelijk verlangen om ook op deze wijze dienstbaar te zijn aan de opbouw van het 'lichaam van Christus', dat is de gemeente, waar 'de hand niet tot de voet zegt: ik heb jou niet nodig'.



Voorvalletjes à l'Africanneke

In deze rubriek vertelt Anneke iets over een paar belevenissen die haar persoonlijk hebben geraakt, verrast en/of verwonderd

- ◇ Onze tuinman is getrouwd, maar z'n vrouw en kind wonen niet bij hem. Hij moet eerst zijn lobola (bruidsschat) betalen en dan geeft zijn schoonvader haar weer terug.
- ◇ In de naaiklas moesten de vrouwen 2 lapjes stof aan elkaar naaien. Op de stof stonden vogels die allen dezelfde richting gaan. Eén van de vrouwen had de stof gedraaid, waarop ik zei: "De vogels op het onderste deel lopen gewoon op de aarde, maar op de bovenste vliegen ze de 'hemel' in. Is dat de bedoeling?"
- ◇ Onze buurjongen is een van de beste atleten van Zimbabwe. Elke dag traint hij bij ons in de straat en hée: een autoband gevuld met zware stenen om z'n middel geknoopt en rennen maar!



Voor verzenden van post:

Postbus 28
3970 AA Driebergen
t.a.v. Aalt en Anneke, Zimbabwe

Voor adreswijzigingen en overige informatie:

GZB | Postbus 28 | 3970 AA |
Driebergen

T 0343-512444
E info@gzb.nl
W www.gzb.nl

Colofon

Aalt en Anneke Visser zijn eind november 2017 door de GZB vanuit de Hervormde Gemeente te Garderen uitgezonden naar Zimbabwe. De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meelevens en gebed! U kunt uw betrokkenheid óók tot uitdrukking brengen door een gift over te maken op bankrekeningnummer IBAN NL 74 FVLB 0635806150 ten name van Diaconie Hervormde gemeente Garderen, met vermelding van 'Werk Aalt en Anneke Zimbabwe' of IBAN NL91 INGB 0690 7624 45 | BIC: INGBNL2A ten name van GZB Driebergen met bovengenoemde vermelding. Steun specifiek voor het MThC kan via de bankrekening van de GZB, mét bij de omschrijving de vermelding: project ZW.1.001.



Dank voor uw onmisbare steun.

E-mail: visser.morgenster@gmail.com
c.c. andrisa.v@hotmail.com

Website: www.gzb.nl/visserinzimbabwe

Thuisfrontcommissie Garderen
Dhr. T. Kool, secretaris
Email: TFC@hervormdgarderen.nl



Wij vragen u en jou met ons te danken voor

- de stichting van 14 nieuwe geloofsgemeenschappen die voortgekomen zijn uit evangelisatie in nog niet eerder met het Evangelie bereikte gebieden in Zimbabwe;
- de mogelijkheid om in vrijheid samen te komen als gemeente van Christus en het Evangelie met anderen te delen;
- de kracht en gezondheid die de Heere God ons vanaf het begin van onze uitzending (vorig jaar november) geschonken heeft, zodat wij onze taak hier ongehinderd konden uitrichten.

en te bidden voor

- de mensen in Zimbabwe die gebukt gaan onder de economische crisis;
- de politieke stabiliteit en het inzicht bij de regering dat zij er is voor het hele volk en niet alleen voor de mensen van een bepaalde partij;
- voor de studenten die hun opleiding diploma theologie hebben afgerond en door de kerk beroepbaar gesteld zijn;
- voor een zegenrijke verloftijd in Nederland, goede ontmoetingen met gemeenten en een fijne tijd met onze kinderen en kleinkinderen.

Danken en Bidden